

PENALHUSET





Indholdsfortegnelse:

BestyrelsesNyt	3
Julehilsen fra skolelederen ☺	5
LillegruppeNyt	6
MellemgruppeNyt	7
StorgruppeNyt	8
LilleældstegruppeNyt.....	10
Den sjove	11
ÆldstegruppeNyt	12
FriskolensVenner	13
Fed Fredag	14
Kina beretning fra Lea.....	15
Kina beretning fra Malthe.....	18
Kina beretning fra Charlotte	21
Billeder fra Lucia i Egersund Kirke	23
Billeder fra Krybbespil og Lucia.....	25
Klippe-Klistre dag	28
Kina beretning fra Sebastian	29
Fernisering af Gymnastiksalsvæg	32
En Digtsamling	33
5. klasse udflugt til Orion observatoriet i Jels.....	37
Fødselsdage	38
Dem der holder hjulene igang.....	40

Redaktionen

Navn	Email	Mobil
Redaktionen	penalhuset@hotmail.com	-
Bettina Thomsen	firegirl@mail.tele.dk	51 80 05 09
Merete Langhoff	meretelanghoff@yahoo.com	31 38 04 04
Nina Reichmann Clausen	reichmannclausen@gmail.com	25 14 40 34
Soleah Lund	soleah@protonmail.com	60 64 20 02

BestyrelsesNyt

Kære Forældre

Nyt fra bestyrelsen

Vi har besluttet at vi som bestyrelse fremadrettet vil være mere synlige omkring de opgaver vi arbejder med. Vi vil fremover også være med til tydeligere at sætte rammerne for skolen, ved at tage afsæt i skolens værdier. Vi håber at I alle tager godt imod dette initiativ.

Hjemmesiden

Hjemmesiden har generelt trængt til en opdatering af teksterne. Vi har rettet hovedparten af teksterne nu og Christian og Bjarne (hjemmeside arbejdsgruppen), har arbejdet hårdt med at få dette på plads. Inden længe vil vi desuden begynde at tage et "Intra" i brug. Vi har besluttet at vi ikke vil bruge Intra som primær kommunikationskanal, ligesom folkeskolerne gør. Under Intra vil I kunne finde elevlister, arbejdsgrupper, rengøringslørdage, toiletrengøring m.m. Altså alle de oplysninger man som forældre på skolen gerne vil have let adgang til, men som andre udenfor skolen ikke skal have adgang til. Intra vil kræve at man får et login.... Mere derom senere, når Intra er helt på plads.

Kompetencedatabase

Bo Rusbjerg skrev for noget tid siden ud til os alle, omkring at få etableret en kompetencedatabase. Desværre har kun 20 forældre meldt tilbage, og dette er ikke tilfredsstillende. Årsagen til at bestyrelsen ønsker at etablere en kompetence database er, at vi dermed muligvis kan spare penge for Kegnæs Friskole. Hvis vi nu har en forælder der er tømrer, er der jo ingen grund til at vi betaler en håndværker for at lave noget tømrerarbejde, når denne forældre kunne få brugt nogen af sine 40 timer, på det han er god til. Dette er blot ét eksempel ud af mange. Det er nemlig ikke kun de hårde håndværksmæssige kompetencer vi ønsker at få klarlagt – det kunne være syning, tegning, børnepasning, maling, vinduespudsning, rengøring, IT, kommunikation, kontakt til byrådet m.m.

Bo vil inden længe sende skrivelsen ud igen – vi forventer at alle forældre svarer, og byder ind med de kompetencer de besidder.

Fællesmøde med lærerne

I November måned havde bestyrelsen og lærerne et fællesmøde. Det var et rigtig godt møde, hvor vi tog afsæt i nogle konkrete eksempler/problemstillinger på skolen. Med udgangspunkt i skolens værdier, snakkede vi løsninger igennem. Formålet med dette var ikke at finde løsninger, men at få snakket vores værdier igennem. Hvad er skolens DNA? Hvor har verdenen ændret sig de seneste år? Hvilke værdier gavner børnene mest? Hvilke værdier ser bestyrelsen og lærerne gerne at vi har?

Det var en rigtig god og udbytterig aften, hvor bestyrelsen og lærerne fik lejlighed til at snakke kerneværdier og argumentere for disse. Vi har aftalt at vi fremadrettet holder flere fællesmøder hvor værdierne er udgangspunktet.

En af konklusionerne fra dette fællesmøde er, at vi i bestyrelsen skal fokusere på at kommunikere rammerne for friskolen (herunder værdierne)... Lærerne, elever og forældre skal fokusere på at udfylde disse rammer og leve værdierne. Derfor vil bestyrelsen fremadrettet være tydelig omkring rammerne – både når de udnyttes men også når de ikke udnyttes eller overtrædes.

Funding

Som bekendt er der en arbejdsgruppe der varetager funding - altså ansøger diverse fonde for midler til nogle konkrete projekter som vi har ønsker om at igangsætte. Tine er rigtig godt i gang og har virkelig lagt meget energi i opgaven, og i processen har hun været rigtig god til at sparre med andre forældre og bestyrelsen. Vi har aftalt at en fra bestyrelsen nu er gået med ned i arbejdsgruppen, så der 2 til at trække læsset. Det er overordentligt vigtigt at vi får succes med denne opgave, da funding er en meget vigtig nøgle til at vi kan få gennemført nogle af alle de projekter der er ønsker om - friskolen kan simpelthen ikke finansiere disse projekter selv.

I øjeblikket har vi 4 projekter som vi ansøger om:

- Marken (pris 185.000 kr.), hvor vi gerne vil have etableret bål hus, 2 sheltere og et udekøkken, så vi kan udvikle dette projekt og får endnu mere gavn af det.
- Legepladsen (pris 230.000 kr.), hvor vi gerne vil have nye legeredskaber der kan være med til at stimulere vores børn endnu mere, og løfte potentialet for indlæring.
- Pille fyr (pris 150.000 kr.), til erstatning af det gamle oliefyr, således at vi kan reducere vores varmeudgifter markant.
- Mooncars (Pris 35.000 kr.), således at vi kan give endnu flere af vores børn mulighed for at bruge mooncars – der er for få.

Julehilsen fra bestyrelsen

Thomas Nis Lorenzen

Julehilsen fra skolelederen 😊

Sidste kapitel for 2016

Sneflokke kommer vrimplende... måske, måske ikke, måske bare en lille smule.

Under alle omstændigheder vrimler godt 100 elever og en flok ansatte, praktikanter og venner af friskolen ud i alle retninger for at holde juleferie i deres skønne familier.

Vi tager dermed også afsked med Poul, som i disse dage har anskaffet sig et nyt pas for at fortsætte sine aktiviteter på Frøslevlejrens Efterskole. En kæmpetak til Poul for de mange friskolespor, der er sat: Musik på alle paletter, de vildeste skovlege, storgruppelærer, fælleslejrene, de vilde (og våde) kanoture, de hvinende og særdeles frivillige ture i Tivolis rutchebane osv. osv. Tusind tak for at dele de mange dage med solskin samt de mere blæsende og stormende dage med alle os. Hjertelig tak! Du ønskes alt smukt på din videre vej.

Heldigvis bliver Pouls storgruppe ikke efterladt alene og forladt i ødemarken. Anne Luise Skovmark er klar til at indtage Fyrtårnet og dermed starter hun som storgruppelærer på friskolen. Anne Luise bydes hjertelig velkommen og ønskes alt det smukkeste, sjoveste og hyggeligste fra friskolens hylde.

I december har vi desuden budt velkommen til Jonas Noisen Jørgensen, som er startet på 7. årgang i Annettes storgruppe. Hjertelig velkommen til Jonas og hans forældre, som I snart vil møde i forældrecirklerne. Dermed er der 106 skønne talenter på friskolen og skohylderne er fyldt op.

”Tak” og et ydmygt ”tak” er altfavnende:

Til den rutinerede julemand, der dukkede op til Lucia, til vores fantastiske torsdagshold i køkkenet, til rengøringsholdene (minder lige om Annettes seneste mail med tanker om rengøring, fællesskab og samvær), til vores daglige sfo-entusiaster, til bestyrelsen med de mange gryder i kog, til de skønne Fed Fredags-forældre, arbejdslørdagsfolket med alle bygningsforbedringer, til budgetlæggeren, til Lykke, til it-folket, skolebladsfolket og de ansatte som er de daglige leverandører til vores fantastiske friskole OG alle I andre SOM ikke ER nævnt DENNE gang - tak til jer hele vejen rundt.

Snyd endelig ikke dig selv i 2017 for at være en aktiv yder og nyder i disse grupper.

I det nye år ligger nye, skønne udfordringer og venter på rigtig mange niveauer. Hvis vi tålmodigt og målrettet møder disse, skulle der gerne rejse sig et nyt lokale, oliefyret gå på off, loppemarkedet blive fyldt med lopper, marken tage form og økonomien stadig hylde princippet med ”mest ind og mindst ud”.

Under alle omstændigheder glæder vi os til et nyt 2017, hvor ansatte og elever sammen med forældre fortsætter med at opdyrke kundskabernes marker, ordentlighedernes enge og de sociale planeter.

Med ønsket om en smuk jul til alle og fantastisk nytår til alle. Friskolehilsen fra Jens

LillegruppeNyt

Lillegruppenyt december 2016

Julen sig nærmer og vi glæder os. Vi glæder os til jul, vi glæder os til der kommer sne, vi glæder os til at spille krybbespil, vi glæder os til juleferien, vi glæder os til at pakke gaver op.

Sådan er lillegruppelivet.

Masser af glædelse i alle mulige farver. Vi glæder os til at vi har lært at læse, vi glæder os til at blive færdige med matematikbogen, vi glæder os til det bliver frikvarter, vi glæder os til fødselsdag, vi glæder os til legeaftaler.

Ind imellem er der også nogle ting der hører til i den anden ende af farveskalaen, trælse ting man helst ville være foruden. Når nogen kommer til at grine af en, når nogen slår, når man skal udenfor i frikvarteret og man helst ville være inde, når man bliver ked af det fordi man ikke kan skrive det man vil.

Vi snakker om det hele - både det gode og det trælse. Vi deler de gode oplevelser med hinanden, både til morgensamling og i grupperne. Vi fortæller hinanden hvad vi glæder os til og det dejlige der sker i vores liv. Vi taler også sammen når nogen er blevet uvenner, når nogen synes at de føler sig alene i frikvartererne, når der er noget derhjemme der driller. Når man er tryk og har det godt er der grobund for at lære en hel masse ting meget hurtigere end ellers. Ja, og når man lærer at tale om tingene lærer man også noget helt andet. Man lærer at sætte ord på hvordan man har det. Man får tillid til at der er nogen der synes at det er vigtigt hvordan man har et. Og ikke mindst lærer man hvordan andre mennesker har det og hvorfor de gør det de gør. Og det er faktisk slet ikke så tosset når målet er at blive et godt menneske!

Vi har glædet os til at dele vores december-projekt med jer alle sammen, nemlig krybbespillet. Det har været en spændende proces hvor alle har lært en masse. Man øver sig i at læse, lære replikker, spille skuespil, sidde stille imens andre spiller skuespil, respektere andre når de er på scenen, synge sange, huske tekster og meget meget mere. At kunne arbejde sammen som gruppe om et stort projekt som krybbespillet udvikler masser af sociale kompetencer. Vi hjælper hinanden på alle mulige måder så det bliver en både tryk og sjov oplevelse at være på scenen.

Den sidste tid har også været krydret med andre oplevelser som turen til Sønderborg Slot og juleklip. Tak for den store opbakning til klippe-klistre dagen! Det er skønt at opleve masser af forældre og bedsteforældre være sammen med eleverne om at få gjort skolen juleklar. I øvrigt nyder vi meget besøg - også i hverdagene. I er altid velkomne til at deltage i vores lillegruppeliv. Regn ikke med at komme til at sidde bagerst i klassen, der er altid noget man kan få lov til at gøre - ikke kun for ens eget barn eller barnebarn ;-). Har I ideer eller kompetencer der brænder for at komme til udtryk så giv endelig lyd. Vi er vilde med når virkeligheden kommer ind og giver vores hverdag et friskt pust. Måske får man pludselig en fornemmelse for at det vi lærer giver mening i en større sammenhæng. Man lærer jo ikke for lærerens skyld, men for livet!

Som en lille før-julegave har vi i denne uge fået to nye elever, en i hver gruppe. Clara i Mortens gruppe og Oscar i Annettes. Kæmpestort velkommen til jer!

Mange kærlige nisseglade julehilsener fra Caroline, Morten og Annette

MellemgruppeNyt

Julen har englelyd... I dag, søndag d. 11.12., har det frivillige Luciakor været i Egernsund kirke for at synge dagen ind. Hvor synger de dog fantastisk de dejlige piger. De vil så gerne synge og hurra for det. Der er rigtig mange mellemgruppepiger i frivillighedens tegn og det sætter vi STOR pris på kan I tro. Hvor er det skønt at så mange skønne unger har lyst til at bruge fritiden på at synge for store og små. Folk bliver så glade når vi kommer rundt. Med vand i øjnene fortæller lytterne hvor glade de er for os og hvor sejt de synes det er, at forældrene er så gode til at bakke op. Det bliver lagt mærke til og er meget værdsat 😊

I tiden der er gået har vi skrevet og skrevet og skrevet. På livet løs er der blevet lavet den ene seje julenovelle efter den anden startende med snakke om de særlige kendetegn netop ved en novelle. Alle har virkelig forsøgt at få styr på indhold og rækkefølge og hvad der ellers følger med en så stor opgave. Nu følger så tiden hvor novellerne bliver læst højt for andre. På skift læser børnene højt i den mellemgruppe de ikke går i. Det er rigtig hyggeligt at høre alle de spændende historier, så I kan godt glæde jer kære forældre 😊

Der bliver både julet i det skrevne samt på skolen. Sidste fredag i november havde vi klippe-klistre dag hvor rigtig mange kom og hjalp med at få pyntet skolen flot op. Det var en hyggelig dag med god stemning, fantasifulde kreationer og æbleskiver i lange baner. Så skønt at I kommer og er med når der skal ske noget på skolen. Det gør både noget godt for os og jeres børn/børnebørn ikke mindst.

Julius er også på spil. Om morgenen, de dage hvor der er morgensamling, tryller Julius de dejligste ting og sager frem til os. På trods af sit venlige julemandssind har Julius dog været ude for en ulykke i år. Foden brækkede af og Julius måtte på skadestuen og dermed undværes. Vi skal alle huske at passe godt på vores kære Julius så skadestuen ikke kalder igen. Det er nemlig enormt hyggeligt at se store og små læse breve fra Julius og spændt vente på hvad han mon har til os i denne omgang.

Sidste skoledag, for dette kalenderår, nærmer sig med hastige skridt. På dagen, tirsdag d. 20.12., vil vi bl.a. spille pakkespil. Derfor bedes jeres barn have en gave med til en værdi af 20 kr. Der må gerne tages flere gaver med hvis man har lyst til det. Endvidere skal vi holde julefrokost så madpakken er ikke nødvendig. Hvis vi kunne ville vi invitere hele verden til denne dag. Pladsmanglen gør dog at vi afholder på anden vis, altså uden jer kære familier. Nogle gange må man beslutte noget selvom det ikke lige var det man havde aller mest lyst til. Blot til info så I ikke tænker at vi ikke gider at se jer 😊 😊 😊

Det kniber stadig med indholdet i nogle af børnenes penalhuse. Det er så træls at skulle låne ud til den samme hver dag ligesom det også er træls, at skulle spørge om det samme hver dag. Hjælp venligst jeres børn med indholdet. Denne opsang gælder som sagt kun nogle af børnene, så ikke alle skal tage dette afsnit til sig 😊

I skrivende stund tænkes der også krybbespil. Nogle af vores seje mellemgrupper har meldt sig til et backup kor, til hjælp for lillegrupperne, når der skal synges. Igen vil vi lige nævne hvor fantastisk det er at de bare melder sig. Vi måtte sige nej til flere da der var hjælpere nok. Endnu engang TAK for at lære jeres børn at hjælpe 😊 😊 😊

GLÆDELIG JUL

Mellemgruppesmil fra Mette og Hanne 😊

StorgruppeNyt

Storgruppenyt - "På Gensyns-farvel"

Imens jeg sidder her med min computer i skødet for at skrive dette storgruppenyt, går det op for mig, at julen så småt er begyndt at banke på og melde sin ankomst. Inden vi har fået set os om, er det gået hen og er blevet juleferie, kalenderen skifter årstal, og lige pludselig er vi igang med den sidste halvdel af skoleåret.

Skoleåret har indtil videre budt på mange spændende ting. Der har været endnu en af Friskolens fantastiske fælleslejr hvor den, som så mange gange før, har stået skrevet i den "sociale lærings" tegn. Det blev også en lejr, hvor der blev introduceret et nyt begreb ind i storgruppen - nemlig "drengesnækken", som der er blevet holdt fast på med svingende interval. Storgruppen har også brugt tid på en enormt spændende avisuge, hvor vi i fællesskab fik sendt 2 aviser i trykken. En for 6. årgang og en for 7. årgang. Det overordnede emne var "Stjerner", og vi kom vidt omkring - både tankevirkingsmæssigt og i den virkelige verden. Der blev lavet interviews med flere "Stjerner" deriblandt de danske håndboldspillere Thomas Mogensen og Lars Christiansen og besøgt Observatoriet på Alssund Gymnasiet.

Desuden har efteråret også lagt tid til nogle hyggelige, rare og givtige skole/hjemsamtaler. Og ikke mindst har efteråret endnu engang været vært ved en dejlig klippe- klistredag og budt endnu et varmt velkommen til Friskolenissen Julius, som spreder hygge og glæde blandt små og store på Friskolen.

Efteråret og den søde juletid, der galoperer afsted mod juleferien, har også bragt noget andet med sig. Efter næsten 10 år som Friskolelærer på Kegnæs Friskole, har jeg valgt at prøve kræfter med nye udfordringer, og skal i det nye år starte som efterskolærer på Frøslevlejrens Efterskole.

Jeg tillader mig at i dette sidste storgruppenyt inden jul, som også bliver mit sidste storgruppenyt, at takke alle - store som små og unge som gamle - for en masse skønne, lærerige og helt i gennem fantastiske år på Friskolen. Der er så mange ting jeg vi tage med mig i min "skoletaske" herfra - ting som jeg aldrig kommer tilbage med og ting som jeg vil huske resten af mit liv.



Jeg har elsket hver en time jeg har tilbragt på lejr. Uanset om det har været en fælleslejr med både store og små, en Københavnertur med udflugt til Christiania med storgruppe-elever, der har brug for at holde i hånden for at føle sig trygge eller en tur til det smukke Sverige for at sejle kano i såvel solskin som regnvejr. Jeg har elsket hver en morgensang hvor hver fugl har sunget med sit næb, og hvor storgruppeeleverne har benyttet tiden til at prøve at blive vågen til første modul. Jeg har elsket at skulle "kæmpe" med eleverne om pladserne på lærerværelset, især i de perioder hvor kortspillet "4-mands whist" har stået i kurs blandt eleverne.

Det jeg dog har elsket mest, er den velkomst jeg fik i starten - og fortsat igennem årene har fået af mange forskellige børn og voksne, samt at have fået lov til at være med til at byde velkommen til så mange skønne elever og deres dejlige forældre igennem årene. Disse velkomster har lært mig hvor vigtigt at blive set, at få lov til at være sig selv, at blive grebet lige der hvor man nu lige står og bare vokse derfra. En sådan velkomst er for mig altafgørende for om man som menneske lykkes og lander godt.

Derfor vil jeg gerne bede jer allesammen - elever, forældre og ansatte på Friskolen - om tage lige så godt imod Anne Luise. Sørg for at få hende til at føle sig godt tilpas på Friskolen.

Husk på at I allesammen har haft en "første skoledag", hvor der med stor sandsynlighed har været fyldt med fandango-dansende sommerfugle i maven. Sommerfugle som på den ene eller anden måde skal tøjles således at man får det bedste ud af al den energi der frigives under deres danseforestilling.

Så husk at hjælpe hende med at finde til rette, send masser af smil og give hende lov til at lave de der "småbummerter" der skal til for at komme på plads.

Til sidst vil jer ønsker jer alle en glædelig jul og et fantastisk nytår samt alt godt fremover.

Masser af Friskolekrammere til alle fra

Poul



LilleældstegruppeNyt

Nyt fra Lille Ældstegruppe

For cirka 7 år siden huserede nogle af eleverne i lillegrupperne, for cirka 4 år fandt vi flere af dem i mellemgrupperne og sidste år var de næsten alle i fuld gang i storgrupperne. I år er de samlet i dette års eksperiment og nyskabelse med etableringen af 8. kl., som Lille Ældstegruppe.

Det gør de rigtig godt. Reflekterende, ofte (ikke altid) målrettet og bevidste om, at faglighed, ordentlighed og livsglæde er ikke en plante, som vokser af sig selv. Den skal dagligt gødes, vandes samt tilsættes livsvigtige næringsstoffer.

Det er lige præcis i dette brændpunkt med faglighed, livsglæde, ordentlighed, livsrejser og opmærksomhedspunkter, at det er fantastisk at være lærer. Vigtige medspillere på denne bane er I forældre og det gør i super – tak!

Undervejs har vi i det første halvår høvlet på de værste knaster:

- Ordentlighed i sprog var et vigtigt tema på forældremødet i september og vil også fremover være et arbejds punkt.
- At være teenager er indbefattet den nagende tvivl om, hvem er jeg og hvordan skal jeg egentlig pakke mit liv ud. Denne eksistentielle udfordring fortsætter helt sikkert ind i ungdomsårene og voksenlivet, så vi har ikke travlt med at finde pakkeløsninger. Men tid til snak og refleksion gør altid godt!
- Gennemsnitlig bruger vi 5 timer af døgnets 24 timer til undervisning. Der med bliver de resterende 19 timer delt i to lige store og vigtige blokke: Søvn og fritidsaktiviteter/familieliv. Heldigvis er rigtig mange af eleverne aktive med mange forskellige skønne aktiviteter. Men nogle udfordres af, at familieliv/fritidsliv bliver vekslet til skærmtid.
- Gruppens fraværprocenter har taget et nødvendigt dyk trods angreb af både den ene og anden virus.
- En anden og større udfordring ligger i at skabe fællesskab, som rummer alle...

Knasterne har stor betydning på den korte bane, som er resten af deres friskoleliv. Arbejdet med disse punkter har endnu større betydning i forhold til ungdoms- og uddannelsesårene, som venter forude.

Fagligt er der god retning og alle har med forskellig vilje og succes snor i deres personlige målsætninger.

I januar lægger vi ud med terminsprøver og derfra sættes nye målsætninger sammen med den enkelte elev.

De smukkeste jule- og nytårshilsner
fra David og Jens

Den sjove DEN SJOVE

Den russiske olesheik købte nogle kostbare malerier kort før jul på en kunstauktion i New York.

- Det bliver sandelig nogle flotte julegaver, sagde den imponerede kunsthandler.

- Julegaver? fnøs sheiken. Hvad antager De mig for? Det er julekort!

- "Far jeg ønsker mig ikke en ny playstation til Jul alligevel."

- "Hvorfor dog ikke? Det har du jo plaget om hele året?"

- "Ja, men jeg fandt en helt ny oven på klædeskabet i går."

Så var der julemanden der gik til psykiater og sagde:
Doktor jeg tror ikke mere på mig selv...

2 blondiner var i skoven for at lede efter et juletræ .
Efter et par timer hvor de havde frosset godt og grundigt , siger den ene:
-Nu gider jeg fanneme ikke mere, jeg tager sgu det næste træ uanset om det er pyntet eller ej.



Lille Per og hans lillebror har kun en kælk.
Deres mor siger, at de skal deles om den.

- Okay, siger Lille Per, så tager jeg den på vej ned og lillebror tage den på vej op.

Far siger, at han har købt en gammel fransk rødvin til juleaften.

- Har vi ikke længere råd til at købe en ny?



ÆldstegruppeNyt

Så er der allerede gået et halvt skoleår og julen står endnu engang for døren! Det har været et begivenhedsrigt halvt skoleår og det næste halve år bliver ikke mindre begivenhedsrigt. Der er mange ting at glæde sig til – måske med skitur og eksamen som de to store højdepunkter? Vi nyder stadig den nye struktur, som efter vores bedste overbevisning både tilgodeser eleverne i lilleældste- og ældstegruppen. Vi oplever, at det giver ro selvom der stadig er mange ting der skal nås på forholdsvis kort tid.

Praktikant Lykke

I december måned har ældstegruppen haft fornøjelsen af Lykke i dansk. Hun har været praktikant på skolen i en måneds tid. Hun havde tilrettelagt et forløb omkring kærlighed og ældstegruppen har derfor arbejdet med både digte, salmer og noveller, som alle sammen har haft kærligheden som omdrejningspunkt. Emner som lykkelig, ulykkelig, og forbudt kærlighed har blandt andet været temaerne. Der er blevet analyseret og perspektiveret til den store guldmedalje. Der er også blevet snakket og diskuteret til den store guldmedalje og derudover har vi set kortfilmen "Jacobs liste". Ældstegruppen tog rigtig godt imod Lykke og deltog engageret og aktivt i hendes undervisning. For mig personligt har det været en fantastisk mulighed for at stifte bekendtskab med nye tekster, som jeg endnu ikke selv har haft brugt i undervisningen. Det har været givtigt at kunne være med til undervisningen og deltage på lige fod med eleverne og samtidig have mere tid til at observere eleverne, når de arbejder. Vi vil ønske Lykke al mulig held og lykke i fremtiden og sige tusind tak for denne gang. Det har været en fornøjelse at lære dig at kende.

Lidt info om eksamen

Allerede nu begynder der at falde ting på plads i forhold til eksamen til foråret. Til forældremødet i sommers informerede vi om, at vi endnu ikke vidste om eleverne ville blive tvunget til at skulle bruge computer i for eksempel læseprøven. Det er der kommet afklaring på nu.

Læseprøven, diktat og matematik med hjælpemidler vil alle sammen blive afholdt på traditionel vis. Det vil sige, at prøverne bliver udleveret på papir og vi slipper for at bekymre om svigtende udstyr og dårlig internetforbindelse. Derudover, og langt vigtigere, får eleverne lov til at afholde prøverne, som de ønsker det.

Derudover har vi følgende bundne prøvefag: dansk skriftlig (skrives på computer), matematik uden hjælpemidler, mundtlig engelsk, og den nye fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Udtræksfagene er endnu ikke blevet trukket. Fagene er delt op i en blok med humanistiske fag og en blok med naturfaglige fag. I den humanistiske blok kan der trækkes enten engelsk skriftlig, tysk mundtlig/skriftlig, historie, samfundsfag eller kristendomskundskab.

I den naturfaglige blok kan der trækkes enten matematik mundtlig, biologi skriftlig, geografi skriftlig, idræt mundtlig/praktisk og fysik/kemi skriftlig.

Fagene udtrækkes først engang i foråret.

Lidt at tænke over til sidst

Jeg vil slutte af med et lille citat omkring julen sagt af Andy Rooney. Han var vært på det amerikanske program 60 Minutes og blev også kendt for sine underfundige funderinger over dagligdagsting. Han sluttede ofte programmerne af med nogle af disse overvejelser. I den forstand var han Amerikas svar på vores egen Hans Pilgaard J

”Et af de mest herlige rod der skabes i verden, er rodet der skabes i stuen juledag.

Ryd det ikke op for hurtigt.” – Andy rooney

Rigtig glædelig jul til jer alle. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen igen i 2017!

FriskolensVenner

Friskolens venner søger ting til loppemarkedet.

Alt har interesse; Møbler, legetøj, tøj, køkkenting, værktøj osv.

Kontakt Martin Hesselberg for aftale om aflevering, tlf. 4021 9877.

Større portioner, dødsbo eller lign. kan afhentes efter aftale.

-> Loppemarkedet er d. 26-27 maj 2017 - Sæt kryds allerede nu! <-

Loppemarkedet fungere som social aktivitet hvor vi alle sammen mødes på kryds og tværs, samtidigt med at vi samler penge ind til skolen.

Kommende arrangementer:

Fastelavn 26/2-2017

Bierfest med fælles spisning 24/3-2017

Loppemarked 26-27/5-2017

Fed Fredag



Kina beretning fra Lea



Kina 2016

Buddhatemplet

Noget af det jeg personligt synes var det bedste ved Kinaturen, var helt klart Buddhatemplet. Jeg ved ikke hvordan jeg havde forestillet mig Buddhatemplet var, men i hvertfald ikke som det viste sig at være.

Det er så der man spørger sig selv. Hvad er der så specielt ved Buddhatemplet? Bygningerne lignede meget andre templer man kunne finde rundt i Beijing.

Det der gjorde dette tempel så specielt, var simpelthen stemningen. Når man stod inden blandt bygningerne, var følelsen af Beijings travle gader væk. Der var en form for rolig stemning. Det hele var så fredligt, trods de mange folk der var derinde.

Det var fascinerende, at se bedende folk over det hele. De kom helt stille, bad og gik videre. De lod sig ikke forstyrre af os turister, og virkede ikke specielt sure når nogle fra andre trossamfund kom bare for at kikke. Hele troen synes jeg også er meget smuk. Nu ved jeg ikke så meget om den, men overordnet har det noget at gøre med, at man skal være tro mod hinanden, og tro mod naturen. Man kunne mærke hvor glade de var for naturen derinde. Store træer stod plantet, og der var ret mange planter i forhold til, at vi jo var midt inde i Beijing.

Selve bygningerne lignede ret meget de bygninger der også er mange andre steder, men det specielle ved disse bygninger var at de på en måde fortalte en historie.

I alle de store bygninger var der en Buddha inden i. Den første bygning var en lille Buddha, i den næste var Buddha større, og sådan fortsatte det indtil den største, hvor en meget stor Buddha var placeret.

Denne Buddha var fantastisk. Jeg ved ikke hvordan de havde fået den ind i bygningen. Mit bedste bud er, at de først byggede denne Buddha og derefter byggede huset omkring den. Den var helt utrolig stor. Jeg tror at hvis jeg stillede mig ved siden af den, ville jeg ikke engang gå den til knæet. (Jeg er 160 cm). Jeg tror der er mange måder at fortolke Buddhaernes størrelse på. Der er sikkert en god grund til hvorfor Buddhaerne bliver større og større, men jeg tror at det har noget at gøre med at du vokser igennem livet. Man vokser både fysisk, men også mentalt. Du tager viden til dig, du tager oplevelser med dig og det vokser du af.

Alle Buddhaerne var selvfølgelig i guld. Jeg tror ikke at de er lavet af guld, men måske er de belagt med guld. I hvert fald var det utroligt flot, og jeg vil nok aldrig komme til at glemme denne helt



utrolige oplevelse.

Hvis jeg fik chancen, ville jeg helt klart tage derhen igen. Jeg synes 100 procent det er værd at tage et kig forbi. Det er også en side af den kinesiske kultur man normalt ikke tænker så meget over.

Den kinesiske skole

Den kinesiske skole var noget helt nyt som der ikke var nogen der havde prøvet at besøge før, så vi var en slags forsøgskaniner. Det jeg som forsøgskanin vil brokke mig over er at der var for lidt tid! Jeg kunne godt bruge en hel dag inde på den skole.

Skolen var en High School, med omkring 400 elever. Det var ikke en almindelig folkeskole, men en privatskole der lægger særligt vægt på kunst. Da vi først ankom, var det allerede helt anderledes end vores skole. Der var nemlig vagter og hegn vi skulle igennem for overhovedet at komme ind på skolens grund. Det var lidt anderledes, men det betyder vel bare at de går meget op i sikkerheden.

Vi skulle derefter ind i en klasse med omkring 18 elever der var på vores egen alder. Det var rigtig fedt at møde nogen på min egen alder. Det var også fedt at møde nogen der snakkede bare en smule engelsk. Selvom vi ikke forstod hinanden 100 procent, var det meget sjovt at tale med en kinesisk pige på min egen alder. Man finder hurtigt ud af, at man som i mit tilfælde måske har fælles interesser osv. Vores engelsktime varede i 2 timer, men jeg synes, at de to timer varede som en halv time. Vi fik både smagt kinesisk slik, gav kineserne lakridser hvilket der var meget delte meninger om, sunget, danset, fortalt om Danmark og Kina, leget en traditionel kinesisk leg og fik taget billeder.

Jeg gav min sidemakker en hel pose lakridser, da hun var en af de eneste der kunne lide dem, og hun gav mig en papirsrose til gengæld.

Vores klasse fik også en pingvin som et symbol på vores nye venskaber.

Da vi skulle til at gå var det billede tid. Det var hyggeligt at folk ville tage billeder og udveksle E-mails og instagram navne. Det skal lige siges at de i Kina IKKE har Facebook, YouTube og andre sociale medier.

Især en person var meget populær. Jep. Malthe. Han fik i hvert fald både papirsroser, udvekslet E-mails som hurtigt var ude over hele skolen og kinesiske piger efter ham.

Det var sjovt. Meget sjovt.

Jeg kunne rigtig godt lide at være på skolen.

Det var fedt at høre om deres hverdag, smage deres slik osv.

Jeg håber på at holde kontakten med dem og det kunne være fedt hvis vi havde tilbragt mere tid med dem. 2 timer var fedt, men ikke nok.



I skal selvfølgelig ikke snydes for en lille historie.

Historien foregår en aften på vores hotel. Vi skal pranke Malthe.

Efter en smule gennemtænkning er planen lagt. Malthe og Benjamin var blevet lidt længere ude i byen, så vi slog til. Vi gik ind på Malthes værelse og begyndte. Først tog vi hans tandbørste og gemte den.

Planen var at Emil som var hans værelseskammerat skulle sige at han troede, at rengørringsdamen havde smidt den ud og derfor skulle Malthe bruge en af de tandbørster der lå på hotelværelset. Jeppe havde taget en af hotellets tandbørster og dybbet den i toilettet, hvilket vi havde taget et billede af. Det skal lige siges at vi smed den klamme tandbørste ud, for så onde er vi alligevel ikke helt.

Det var nu meningen at imens Malthe brugte en af hotellets tandbørster ville Emil vise ham billedet af den anden tandbørste som lignede på en prik, og han ville tro at han i dette øjeblik stod og børstede tænder med toiletvand.

Da det blev sent var det Malthes tur til at børste tænder. Det var så der der kom et lille problem. Vi havde ikke gemt Malthes tandbørste, men Emils. Heldigvis var Malthe så meget i chok over at se det billede, at han hoppede på, at Emils kamera var så dårligt, at den blå tandbørste var blevet gul på grund af rystelser og lyset. Han blev sur.



Kina beretning fra Malthe



Kina 2016

første gang på Muren

Den Kinesiske Mur, et kunstværk, en verdensattraktion, og ikke mindst et smertehelved med alt for mange trapper. Det siges at man ikke er en sand helt før man har gået på Muren, men jeg må ærligt erkende at jeg efter de første ca. 1000 trappetrin op til muren, ikke følte mig specielt stærk, hverken mentalt eller fysisk, og jeg følte ikke at jeg skulle redde nogen anden end mig selv og min krop i smerter fra ærkefjenden selv. Trapper. Øjeblikket jeg kom op på muren, var dog en fantastisk fornemmelse og det følte surrealistisk. Mit stoltheds øjeblik blev dog hurtigt lagt ned og trampet på, da jeg fik at vide at vi skulle gå ca. 5 km for at nå tårn nr. 20, hvilket var målet, men det blev skam også krydret med en god omgang trapper og bakker der var ulideligt stejle. Når det går op ad må det jo også gå ned ad og det er jo nemmere på cykel når det går ned ad, så det bør det jo også være på gå ben, men nej. Bestemt ikke. Det var næsten hårdere. Der var ingen pause for bentøj. Billeder skulle der selvfølgelig tages. Det er jo et most. Udsigten var ikke ligefrem noget at prale af, da vi desværre ramte en voldsom tåge som ikke aftog. Vi gik, vi gik, vi gik, vi gik lidt mere og endelig ramte vi tårn nr. 19, hvor Benjamin aka. Mr. Taube var fløjet i forvejen og stod og ventede på os. Fra tårn nr. 19 kunne vi lige spotte tårn nr. 20 ude i horisonten. Snart havde vi nået vores mål, troede vi naive som vi var. Trappetrin efterfulgt af trappetrin, efterfulgt af stejlere trappetrin og det fortsatte. Hvordan der kan være så mange trappetrin på et sted? Det ved jeg ikke. Jeg ved det simpelthen ikke,



og jeg ved ikke hvor mange der var, men jeg ved dog at der var flere end i mit hus og vi har ifølge mig for mange. Vi nåede frem til tårn nr. 20, hvor en velfortjent pause var på sin plads. De mest behagelige 20 minutter på hele turen. Nu havde vi nået vores mål og tilbage manglede 5 km i samme tæren og mere end 1000 trappetrin, hvor der for enden af regnbuen ventede en stor dejlig kvalitets jordbær milkshake, lavet med kærlighed og en blender. 32 kr. og en masse nydelse blev brugt på milkshaken. Nu lyder det som en forfærdelig tur og tro mig, det var det, men var det det værd? Ingen tvivl. Det var hvert et trappetrin, hver en sveddråbe på panden og hver en kilometer værd. Til de fremtidige bestigerer af Muren fra Kegnæs friskole. Nyd det. Hvert et øjeblik. Det er en gang i livet og bagefter føler i jer som helte, intet mindre. P.s jeg kan stærkt anbefale deres jordbær milkshakes.



Foodmarkedet og downtown

Foodmarkedet endnu et smertehelvede, men denne gang for lugtesansen, dine smagsløg vil jeg gætte på og ikke mindst kan man under ingen omstændigheder kalde det en fryd for øjet. Det er uden samling det klammeste sted jeg har været, det overgår deres toiletter på alle parametre og det siger en del. Du kan få hvad de vil kalde delikatesser som, skorpioner på pind, slange, fosteræg og selvfølgelig alles favorit en friturestegt ederkop på pind. Mmm intet er mere delikat. Det skal ligesom alle de andre attraktioner opleves og kinesernes store appetit, for hvad der efter min mening er ting der ikke skal i nærheden af munden skal ses. Stor respekt herfra hvis man spiser noget fra markedet, men toilettet skal du være på god fod med for jeg forestiller mig, at man får brug for det som ven det næste stykke tid efter en god appetitvækker som friturestegt tarantel på pind.

Downtown Beijing er proppet, mange mennesker, mange butikker, mange storcentre, og igen kan jeg ikke sige andet end at det skal opleves. Hvis man leder efter billige kopivarer, og et sted at prutte om priser er det ikke her. Priserne er det samme som herhjemme men de har meget meget mere. Dog er mcdonalds mcflurries en ligeså stor succes som herhjemme, den er bare noget billigere til jeres information. Noget af det der facinerede mig mest var kinesernes blikke. De ser os som rumvæsner, nogle sågar som kendisser, hvilket er en meget mærkværdig oplevelse. Kineserne er et spændene folkefærd ingen tvivl om det, men samtidig meget venlige og behagelige at omgås.





Væddemålet

David David David den lille bitre mand der ikke fik noget kærlighed fra kineserne, det tætteste han var på et billede med en kineser var, da en familie spurgte om han ville tage et billede af, dem uden ham selvfølgelig. Jeg kom med ideen om at David og jeg skulle lave et væddemål. Det blev aftalt om onsdagen og deadline var mandag kl 00:00. Blev han spurgt af en kineser om de måtte få et billede med ham inden mandag, måtte han vælge en ting jeg skulle spise fra foodmarkedet, og til jer der ikke ved det er edderkopper min største frygt. Blev han derimod ikke spurgt inden mandag, måtte jeg vælge lige den delikatesse fra foodmarkedet han skulle spise. Dagene gik, klokken tikkede og David den stakkel blev valgt fra gang på gang, og jeg må da ærligt indrømme, at jeg frydede mig når jeg blev spurgt lige foran næsen på ham om de måtte få et billede med mig, intet var mere komisk i situationen. Lørdag aften, en aften der skulle vende op og ned på min tur, en aften uden søvn, en aften i lidelse og smerter. David, Morten, Jesper og Jesper kommer gående ind med fryd malet i deres ansigter. De har været på en lokal bar, hvor de har mødt en bartender, der har spurgt David og de har billeddokumentation af det. Søndagen var en dag i lidelse, en dag uden fokus, uden tanke på andet end edderkoppen David havde besluttet sig for, at jeg skulle spise. Mandag åhh mandag, dagen det skulle ske, min dommedag, mit endeligt. Håbet om ikke at skulle spise edderkoppen levede stadig, da vi ikke kunne finde nogen på foodmarkedet. Troede jeg. Jeg var naiv, for selvfølgelig havde de dem ved den allersidste bod. 80 kr. stykket. Idet vi skal til betalingen spørger David den lille udspekulerede amøbe mig, om jeg vil indgå en såkaldt gentleman aftale. Jeg får heldigvis svaret ja. Knægten har snydt mig, han har spillet på mine følelser og min lugte sans. Det var aftalt spil, fordi han havde indset sit nederlag, Men vi slap begge ud i live.



Kina beretning fra Charlotte



Kina rapport

Ming gravene

Vi var ude ved ming gravene den 5 dag (lørdag), først skulle vi ikke ud til ming gravene, da det ikke stod i vores program. Vi kom der ud fordi Morten spurgte mig hvad jeg så mest frem til på Kina turen, jeg sagde at jeg glæder mig til at komme ud og se de store statuer af dyr. Morten kiggede på mig og sagde at de havde ikke planlagt at tage der ud, da vi skulle en masse ting som de andre ikke sku, så de have taget ming gravene ud af programmet. Men på vej hjem fra det sted hvor Den Kinesiske mur var sunket ned i vandet, var vi kun 30 minutter der fra, så skulle vi bare betale lidt mere for at komme ind og se ming gravene. Jeg kunne rigtig godt lig ming gravene, det er vildt hyggeligt at gå ind i mellem de store statuer og høre fra Jack hvad de forskellige dyr betyder og hvorfor hver anden stor op og ligger ned. Den dag havde gået meget men jeg kunne ikke mærke min ømme føder da vi gik der inde, man bliver helt afslappet i kroppen når man går der inde (jeg blev helt afslappet da vi gik der inde).

Efter min mening er det helt fantastisk at gå der inde, det er lidt som at gå gennem et eventyr af historie, hvor jo længere du går jo længere kommer man ind i historien om hvorfor man har sat dem og hvorfor man har valgt lige præcis de dyr som står inde i parken. Ming gravene var en de bedste oplevelser på hele turen efter min mening, så jeg håber inderligt at de næste 9.klasser skal ind og se ming gravene og hører om dem. Min ynglings grav var nok heste for den var rigtig flot, men den symbolisere også hestens respekt for menneskeheden, når den lå ned og når den stod op symbolisere den menneskets transportmiddel.

At gå ind mellem ming gravene var helt fantastisk, med store flotte træ der hang med deres store kroner ned over ming gravene og gjorde det helt umuligt ikke at kunne lide det sted. Hvis jeg tager til Kina igen så vil jeg gerne ind og se ming graven igen for det er en kæmpe oplevelse at se de 2-3 meter høje statuer. Man føler sig rigtig lille når man går ind mellem de store dyr, så går man og tænker lidt for sig selv, hvorfor har man valgt at lægge så meget tid og kræfter i en lang række statuer der bare står. Ming gravene er helt specielle, hvis man ikke står i parken og kigger på dem kan man ikke forstå hvorfor de er så specielle, hvis man høre og ser dem over et tv er der bare som om en sten der står i en park. Der er mange forskellige dur og personer i parken, jeg kan ikke huske dem alle men jeg kan huske,



hesten, løven, kameler, elefanter, grifer og enhjørningen. Alle de dyr der står i ming gravene er gravplads for 13/16 konger og deres dronninger. Ming gravene har en tilknytning til de 13 begravede kejsere/konger oppe i bjergene.

Perlemarked

Perlemarked var en sjov oplevelse, men ikke noget jeg kunne vænne mig til. Du kan ikke gå to skridt ude at kineserne/ sælger vil have dig til at købe alle deres ting, og hvis du så endelig køber noget, tro man at de vil lade en være i fred, men så går den ned den anden ende af deres butik og prøver at sælge dig noget andet. Det var nok noget af det hårdeste, fordi vi skulle være der inde i 4 timer og prøve at undgå alle de sælger men det er umulig, for der var 6 etager i den bygning hvor perlemarked er. Det kan godt være at det var hårdt at gå der inde, men der mega sjovt at prutte om prisen med dem, for de bliver altid mega sure når du kommer med en for lavt antal penge og prøver at få flere penge for deres vare.

Jeg købte ikke så mange ting da jeg er meget kræsen når det gælder at shoppe, men de andre fik købt en masse fine ting som de havde pruttet om. I starten er det meget overvældende at gå der inde (synes jeg) men efter en times tid er man blevet van til det. Når man går der inde skal man passe på med at man ikke bliver træt og køber noget til alt for mange penge og bliver snydt. Min mor blev snydt fordi hun ikke gad handle med hende og kom til at sige 300 kr. til to tørklæder der kan bruges som et sjæl. Hvis man godt kan lide at shoppe er perlemarked et godt sted at købe en masse ting til ingen penge, og man kan købe alt der inden udover mad, men ellers er der inden grænse for hvad der er i butikkerne. Man bliver hurtigt fristet til at købe mange ting fordi det er så billigt, men husk at alting er kineser størrelse. Jeg kom til at købe et sengetæppe i kineser størrelse så det kan kun ligge i forenden af min seng, men det er flot så det gør ikke noget.

Perlemarked har det hele, jeg tabte min iphone så mit glas knækkede i tusind stykker og batteriet gik i stykker. Vi tog til perlemarked den næste dag og jeg vendte hjem til hotellet med et nyt batteri, en ny skærm og panserglas, alt sammen lavet på perlemarked for 260 kr. så hvis i taber telefoner i Kina så tag det stille og roligt da det er billigt (i for hold til Danmark)og ser ud til at holde.

Perlemarked er en fantastisk oplevelse og hvis du er en der køber meget så pas på med at tage for meget med ned til Kina for så har ikke plads til alle de ting købt. Men hele



Kina/Beijing er jo en kæmpe oplevelse i selv så det kan godt være at rejse er lidt hård men det er det værd.

Lille historie fra Kina

Det mystiske toiletbesøg

Lea og jeg kommer ind på vores hotel værelse for vi skulle ikke mere den dag, vi ligger og slapper af en halv times tid da jeg skulle på toilet. Når jeg kommer ud på toilet og får tændt lys og slår brændte op, da jeg ser at der ligger en bæ i toilet. Jeg går ud og spørger Lea om det var hende der havde lavet stort, men det var ikke hende, og det var ikke mig, og aften før var der ikke nogen og vi har ikke lykket nogen ind der har brugt vores toilet. Når men jeg prøver så at skylde ud men så var det stoppet, så sidder vi lidt og grubler over hvem det kan være, det var ikke os og Malthe har ikke brugt vores toilet, så den eneste der er tilbage må være rengøringsdamen eller manden der har stoppet vores toilet, lige siden det toilet blev stoppet var der mystiske ting der dykkede op på vores værelse, vi fandt et hjul og noget plastik.

Billeder fra Lucia i Egersund Kirke





Billeder fra Krybbespil og Lucia







Klippe-Klistre dag



Kina beretning fra Sebastian



Museum

Den 2. dag kom vi ind på et "mini" museum, hvor man kunne se modeller af hele Beijing. Vi blev fulgt igennem af vores guide Jack, som havde masser af information at give ud. Nogle gange, efter min mening, lidt for meget information, men som jeg tit sagde til mig selv "hellere for meget viden, en for lidt".

Vi startede med at gå ind ad hoveddøren, hvor man blev mødt af 6 hoveder af sten fra forskellige kendte kinesiske arkitekter. Lidt længere nede var der en halvkugle, hvor på toppen var en model af Beijing og dens bjergkæder. Efter vi havde studeret skulpturen og havde fundet alle Beijings vægge, blev vi sendt op til en model af Beijing med lys, bygninger og alt det der følger med. Her fik vi en masse viden om Den Forbudte By. Vi prøvede at spørge Jack hvorfra vi skulle gå ind i Den Forbudte By, men fandt bare ud af at vi skulle hen til Den Forbudte By, så det var lidt af et mislykkedes forsøg. Efter en masse spørgsmål blev vi sendt ind i en biograf, hvor vi skulle se 2 film om Beijing. Den ene handlede om Beijings fortid, og den anden handlede om hvor fantastisk Beijing ville være i år 2020, men de fleste af os tænkte at de havde sat nogle høje standarder, som de nok ikke kunne leve op til. Efter filmen kom vi hen til en kæmpe model af hele Beijing der var vi i omkring 20 min. Herefter var vi på vej mod Den Forbudte By.

Halv kuglen med Beijings landskaber.





Akrobatik

Den 4. dag blev der om aftenen set et, efter min mening, helt fantastisk akrobatik show, der indeholdte nogle af de vildeste "stunts" jeg nogensinde har set. Der blev cyklet på en line, hoppet op til 3 meter og der blev kørt motorcykel i en døds drom som ligner en kugle eller kuppel.

Det hele startede med at vi gik ind i en kæmpe bygning, og fandt nogle få souvenirbutikker, og en butik hvor du kunne købe sodavand, slik og popcorn der smagte af karamel popcorn. Efter ca. 2 minutters ventetid blev vi sendt ind i en sal, der mindede rigtig meget om en biograf. Vi satte os på de såkaldte "V.I.P" sæder som mest om alt bare lignede normale biograf-sæder uden kopholder. Jeg blev placeret ved siden af Benjamin og Lise-Lotte. Showet var ikke rigtig imponerende i starten, da der var mest serie og dans, men efter noget tid så vi nogle kinesere hoppe op til 3 meter igennem ringe og 2 personer løbe på et rhönrad som ligner 2 store hamsterhjul med en stang i mellem dem. Men det jeg fandt mest spændende og vildt, var da vi skulle se nogle motorcykler køre rundt i en kuppel med en radius på omkring 2.5 meter. Og med nogle motorcykler mener jeg selvfølgelig mere end en, det endte nemlig med at der var 8 motorcykler der kørte rundt samtidig, i en efter min mening, alt for lille kuppel. Men ingen kom til skade og jeg tror hver eneste person der kom ud at det show, var glad og meget mere end tilfredse.

Scenen til akrobatik showet.





Og så en sjov lille historie om hvordan Jeppe og jeg ødelagde Benjamin Due's lugtesans. Det var den anden dag i Kina og vi var alle sammen kommet tilbage på værelset efter en hård dag med mange kilometer i benene. Jeppe og jeg havde besluttet at blive på vores værelse i modsætning til Benjamin og Malthe som ville ud at shoppe. Efter Malthe og Benjamin gik tog Jeppe og jeg skoene af og blev hurtigt ramt af en klam og kraftig dunst fra vores sokker. Jeppe og jeg tænkte med det samme at vi skulle finde et eller andet sted til sokkerne. Vi overvejede en masse steder og mens vi brainstormede løsninger fik jeg ideen: Benjamins Pude! Der skulle vores sokker da være. Vi fik gemt sokkerne i pudebetrækket og vi havde en mission: at få Benjamin til at tage en ordentlig snuser til puden. Da klokken var omkring 22:00 skulle vi alle til at gå i seng, og Jeppe og jeg fik øjenkontakt og vidste vi skulle få ham til at lugte til puden nu. Jeppe startede med dårlig replik der var noget i stil med "kender i det nå man bare tager en ordentlig sniffer til sin pude der hjemme" hvorefter han lugtede til sin pude. Jeg fortsatte samtalen med "de her puder lugter lidt underligt, hvad lugter jeres pude af?" Benjamin ville selvfølgelig finde ud af hvad hans pude lugtede af så vi hørte en kraftig ekshalering og derefter Benjamin skrigte at hans pude lugtede af f****ing sure tæer Jeppe og jeg knækker med det samme og "flækker" af grin. Efter en hel masse latter sagde vi til ham at vores sokker lå inde i puden og han fik en ny pude fra vores værelse.

Modellen af Beijing med bygninger og lys.



Fernisering af Gymnastiksalsvæg



En Digtsamling

Chicken Nuggets & Andre Dybe Ting

En digtsamling

December 2016

Af

Benjamin Due

Charlotte Jessen

David Deutsch

Emil Duus Junker

Jeppe Palnov

Lea Møller Pedersen

Lykkefry Bonde

Malthe Ruhlmann

Sebastian Løngaa

Hvad er et Elfchendigt?

Et Elfchendigt er et kort digt, der består af elleve ord og de står i en speciel rækkefølge.

Rækkefølgen er således:

Et ord i første sætning

To ord i anden sætning

Tre ord i tredje sætning

Fire ord i fjerde sætning

Et ord i femte sætning

Der behøver ikke være nogen form for rytme eller rim i et Elfchendigt

Melankoli

Hvad

Er det?

Man kan mærke

Fysisk men også psykisk

Tab. – EJ

Tårer

Jeg græder

Det gør ondt

Smerten overtager mit liv

Sorg - DD

Døden
er fyldt
med sorg, der
skal opleves for at
forstås - *CJ*

Den
den forfølger
den hungrer altid
den vil aldrig stoppe
død - *JP*

Smerte,
vil jeg
kunne finde ud
af hvordan man skal
elske? - *LB*

Fængsel,
Regler, længsel.
Intet var forkert.
Du var for genert.
Møgunge. - *LP*

Hvad
Kan både
Ses Og mærkes
I fællesskabet store lomme
Smerte. - *EJ*

Tankevækkende

Himlen
virker god
måske er den
ond og helvede er
godt - *CJ*

himmel
er op
og helvede ned
men er vi ikke
nede? - *JP*

Tro
tro forhindrer
tro den hæmmer
din egen gode forstand
tænk - *JP*

Kærlighed

Kærlighed
er en
sygdom der spreder
sig til hjerte i hele
livet - *CJ*

Kærlighed
kan være
lykkeligt men det
kan også være meget
ulykkeligt - *BD*

Vinter
Kulde, frost
Hansker, hatte, halstørklæde
Varm kakao med flødeskum
Jul - *DD*

Hjerte
Bankeslag, sommerfugle
Vejrtrækning er svær
Du er så dejlig
Heldig - *LB*

Tro,
håb, kærlighed.
Hvad er det?
Gør en glad, ked.
Kærlighed. – LP

Bølger,
Havets lys
Taler til mig
Løfter mit hjerte fri
Hengivenhed – LB

Smil
Solens stråler
Søen skulper sagte
Sammen skal vi sejle
Samhørighed - DD

Komik

av.
lilletåen lider.
smerten kommer luskende.
forbandede til malplacerede bordben.
uoverskuelighed. – MR

Pingvinen
den stirrer
måske på mig
jeg håber den respekterer
mig. – SL

hvorfor
chicken nuggets
små kyllingere dør
uden tro håb og
kærlighed – BD

Netflix
Hvorfor ikke?
I men seng
Kan jeg dejligt ligge.
Netflix. – LP

AV!
jeg er
i dyb smerte
jeg trådte på legoklodsens
hjælp! – *SL*

Hvordan
kan tolv
procent frugt være
nok i jeres caprisonne
juice – *BD*

mmmhhh.
hov vent!
skyd de sukkersnydere!
ingen chokolade, kun rosin!
bollehærværk. – *MR*

Hundemennesket.
Lorteopsamlende menneskeundersætter.
undertrykkelse af maskuliniteten.
gåture på deres premisser.
afhængighed. – *MR*

5. klasse udflugt til Orion observatoriet i Jels



Fødselsdage



04-jan Nikkie Reck Jørgensen
 04-jan Johannes Vegger
 06-jan Nanna Thomsen
 10-jan Margith Kjeldsen
 11-jan Benjamin Due
 18-jan Andreas Martinsen
 20-jan Mikkel Andersen
 20-jan Jonna Olesen
 21-jan Luka Bertelsen
 25-jan Oliver Nørbæk
 25-jan Nikoline Karla Hansen
 27-jan Mads Chr. Rusbjerg
 31-jan Bertram Degn
 02-feb Mie Weile Ohlsen
 04-feb Emil Duus Junker
 05-feb Lea Møller Pedersen
 09-feb Cecilie Wolff
 13-feb Helene Wolfsen
 19-feb Astrid Hansgaard
 22-feb Sofia Stefanini
 23-feb Sashia Amalie Franks
 28-feb Nadin Chadi Taha
 29-feb Hanne Riis Lassen
 05-mar Niels Christian P. Thorsen
 07-mar Noa Bertelsen
 09-mar Magnus Rusbjerg
 09-mar Oliver Bertelsen



Tillykke Allesammen

Glædelig Jul og Godt Nytår



Kærlig hilsen fra Redaktionen

Dem der holder hjulene i gang

Ansatte			
Titel	Navn	Mobil	Email
Skoleleder	Jens Billum	21 95 10 97	Jensbillum@gmail.com
Lærer	Mette F. Knudsen	50 90 47 67	Mettefk74@hotmail.com
Lærer	Poul Madsen	31 95 10 19	Poul@bbsyd.dk
Lærer	Annette Hansgaard	51 23 05 02	lambjerg@hotmail.com
Lærer	Jesper Erhardsen	23 83 67 53	erhardsen@bbsyd.dk
Lærer	Annette Bødtcher Jensen	29 72 35 57	annettebjensen@yahoo.dk
Lærer	Hanne Riis Lassen	28 13 84 27	hanne_riis@yahoo.dk
Lærer	Morten Thygesen	27 52 90 50	thyges@hotmail.com
Lærer	David Deutsch	25 13 55 13	deutsch82@gmail.com
Lærer i flexjob	Johannes Vegger		Johannesveggerdenmarck@gmail.com
Sekretær	Lissi Rasmussen	23 30 94 56	kontoret@kegnaes-friskole.dk
Pedel	Bent Tækker	40 77 86 57	vtaekker@yahoo.com
Bestyrelsen			
Formand	Jesper W. Rybicki Ibsen	20 32 23 10	jesper@ecos.dk
Kasserer	Thomas Bauer	23 36 37 23	thomasbauerkegnes@gmail.com
Næstformand	Jan Eric Thorsen	30 58 04 44	Thorsen.jan.eric@gmail.com
Medlem	Thomas Nis Lorenzen	25 73 64 00	tnl@delfielectronics.dk
Medlem	Christina Bakke	71 72 99 44	christinabakke@hotmail.com
Medlem	Bo Rusbjerg	24 93 85 17	famrusbjerg@gmail.com
Medlem	Susanne Holm	22 40 41 08	shh@hotmail.com
Suppleant	Linda Lauritzen	30 29 15 65	linda.lauritsen@stofanet.dk

Kegnæs Friskole, Østerbyvej 11, Kegnæs , 6470 Sydals.

☎ 74 40 52 94 - fax 74 40 50 94

