

Årsberetning fra skolelederen

Kære forældre, elever og kolleger

Så er der gået et år og et nogle uger, siden jeg begyndte som skoleleder her på Kegnæs Friskole.

Det har godt nok været ret specielt. Da jeg begyndte, var der ingen børn på skolen, men kun en Annette, klædt i malerdragt og maske... der var ingen personaler hellere, for alt var lukket ned på det tidspunkt. Og ja, forældre var der naturligvis heller ikke! Så vi gik ned til gymnastiksalen og sang online... Og dette var kun en forsmag på hvad der ventede os.

Det har været et år præget af mange forandringer. Nye lærere, en ny skoleleder, en ny bestyrelse og nye uventede "gæster", først kom corona og vi troede lige, at vi var over det værste i begyndelsen af sommeren, men så kom der rotter til efteråret og så kom Corona igen. Jeg havde en ide om, hvordan jeg skulle påbegynde mit arbejde for Kegnæs Friskole: lære skolen at kende, komme ind under huden på den, holde fællesmøder med børnene, invitere til debataftener med forældrene, tage pædagogiske dage med personale og bestyrelsen, så vi i fællesskab kunne finde vores og jeg især mine nye ben at stå på, lære hinanden at kende.

Men i stedet blev vi pålagt at holde afstand til hinanden og det blev til koordinering af bustider, opdeling af skolen i "trivselsområder" for de enkelte grupper, tilrettelæggelse af nødundervisning og aflysning af fysiske møder og aktiviteter. Og min kommunikation med jer forældre blev også præget af det, da det ofte handlede om at formidle/ forklare retningslinjer og vejledninger. (Vi er i øvrigt kommet til version 17 af disse)

Intet har været som det plejer i det her år. Vi har måtte rette os efter mange bestemmelser, som blev trukket hen over vores hoveder. Og der har været omkostninger for os alle! Isolation, testning, smitteforebyggelse, online undervisning, trivsel har været nogle af de mest centrale temaer i vores hverdag. For nogen har det nogle gange været svært at finde ind i et meget reduceret fællesskab, og andre børn og unge er blevet negativ påvirket på anden vis. Fællesskabet har lidt: vi har ikke måtte blande eleverne, der har ikke været en eneste fælles samling i gymnastiksalen, hvor store og små sidder sammen og værner om hinanden. Vi har ikke haft Fælleslejr, Fed fredagsarrangementer for eleverne, skolens så berømte torsdagsmad (den glæder jeg mig stadig til), eller fælles julearrangementer, hvor vi fester og griner sammen. Eleverne har ikke været afsted i udlandet i de ældste klasser og mange drømme og ønsker er blevet ødelagt.

Jo, der var lige en lille "luftboble", som vi brugte til at holde en "Circusuge" i. Den nåede vi lige at afslutte inden der blev foretaget nye restriktioner... Og hvor savner vi dog alle at kunne være sammen, at kunne mødes til sang og leg...

Intet har været, som I er vant til og intet har været, som vi har været vant til.

At lave god skole, hvor det konstruktive samarbejde med forældre er i fokus, at understøtte børns trivsel og læring, hvor man i dialog med hinanden giver børn og unge muligheder for at udvikle sig, det er jo det, vi gerne vil.

Jeg har i mine snart 22 år i friskoleverden altid stået for dialogen med børn, unge og forældre og det er helt klart min overbevisning, at "Skolen er for børn"!

I året der er gået har jeg været meget glad og taknemmelig for at se en så dedikeret og engageret personalegruppe, som der findes her på skolen. Og på trods af omstændighederne har vi sammen formået at give børn og unge en god og indholdsrig tid som elever på Kegnæs Friskole. Det er stadig relationerne mellem børn og voksne, der bærer og allerede nu kan vi glæde os til den tid der kommer!

Tusind tak til alle kolleger for det kæmpestore arbejde I har leveret! For, hold da op, vi har også måtte slås med frustrationer, nye retningslinjer, anderledes planlægning igennem det sidste år. Men hvor er I dog omstillingsparate. Og hele tiden har der været overskud til børnene!

Når vi nu ser fremad, er der nogle ting, vi har lært:

Vigtigst af alt, hvor betydningsfuld vores måde at danne fællesskaber er! Et forpligtigende fællesskab, hvor tryghed, tolerance og livsglæde står forrest. Vi skal bevidst arbejde på, at opbygge og styrke fællesskaberne, fællesskaber for eleverne, hvor vi f.eks. kan have "heste-føl" ordninger, fællesskaber for voksne, hvor vi sammen kan debattere, udveksle meninger i respektfulde anerkendende rammer, og det vil jeg glæde mig til i det kommende år!

At vi efter bedste evne står sammen, når udfordringerne er størst. At vi ikke taler om, men med hinanden og altid holder os vores hovedformål for øje: at skabe verdens bedste skole for børn og unge.

At vi holder fokus på vores skoles værdier og bestræber os på at skabe mening og indhold! Vi ser frem til at vi kan sende eleverne på lejrskoler efter sommerferien, vi glæder os til at komme i gang med at bygge vores nye bedefaciliteter og vores nye værkstedslokale.

Og så vil jeg glæde mig til at udvikle det pædagogiske arbejde sammen med skolens personale og bestyrelse.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle, der har hjulpet os igennem det forgangne år: tak til jer kære elever, for jeres tålmodighed og ukuelige gå på mod, tak til jer kære forældre, for jeres støtte og forståelse, tak til bestyrelsen, for deres enorme og utrættelige arbejde for skolen (vi fik da nye varmpumper og et nyt indgangsparti...) og ikke mindst tak til jer kære kolleger, for jeres sammenhold og den energi I giver skolen.

Jeg glæder mig til det fortsatte arbejde med jer alle!

De kærligste friskolehilsner

Konrad