

## Arsberetning fra skolelederen

Kære forældre, elever og kolleger

Så er der gået endnu et år og igen kan vi konstatere, at det ikke har været et helt almindeligt et af slagsen.

Det har været et år, hvor vi i har fået lov at "smage" på, hvad friskolelivet kan være, med oplevelser og fællesskab, med morgensang og skolerejser, med torsdagsmad og fede fredage. Jeg nåede selv akkurat med til Island sammen med Ældste og hjem igen, før landet lukkede.

Udfordringer har der været nok af også i 2021, ikke mindst for vores nye kolleger Hannah, Simon, Ditte og Anne. Hold da op, sikke en karrusel, i er blevet kastet op på. Men hvor har I klaret det flot, til vores alles bedste. I er kommet her til os og har fra første fløjt sat jeres præg på skolen. Tak til jer og tak til alle mine kolleger, der endnu engang har måtte stå et meget turbulent år igennem. Der er også i det forgangne år blevet trukket store veksler på os alle, men vi har været sammen om det, sammen om at lave skole, vi er sammen om at støtte hinanden hver eneste dag og vi er sammen om "at gå en ekstra mil..."

Og så stor tak til dig, Annette, for support og støtte i vores daglige ledelsesarbejde!

Selvom vi har måtte aflyse vores planlagte pædagogiske dage for andet år i træk, er vi nu i gang med en spændende dialog om skolen, dens værdier i det daglige og dens vej i fremad. "Gamle" og "nye" snakker vi sammen om, hvor skolen kommer fra igennem de sidste 19 år og hvor den er på vej hen. Vi er fortsat optaget af det store, styrkende relationsarbejde sammen med jer forældre. Vi vil det fælles omsorg og vi vil samarbejdet for det enkelte barns bedste! Samtalen med jer er ligeså vigtig og jeg ville undre mig, hvis der var nogen, der valgte den fra.

Vi har oplevet, hvor lidt der skal til, for at friskolens værdier bliver sat på prøve. Afstand til hinanden, opdeling af skolen i "trivselssråder" for de enkelte grupper, tilrettelæggelse af fjernundervisning og aflysning af fysiske møder og aktiviteter har også i 2021 begrænset vores muligheder. Vi er igen blevet overhalet indenom af smitte, tests og sygdom.

Corona har endnu engang sat begrænsninger i det forløbne år, men I må tro på, at vi her på skolen har haft fuld fokus på at genopbygge det, der har været "forbudt" i et stykke tid, at dyrke det, der styrker vores trivsel og faglighed. Eleverne skal være der for hinanden, hjælpe og støtte på tværs af alder, grine sammen, lege sammen, lære sammen!

Vi har godt kunne mærke, at tiden også har sat sine spor hos jer forældre og nogle elever: bekymringer, sorg og til tider endda angst har præget dagligdagen for jer. Vi prøver selvfølgelig på alle mulige måder at hjælpe ved at lytte, tale sammen og lave målrettede indsatser sammen med jer. Og nogle gange kan skolen også være et frirum fra alt dette.

Vi har også været kreative i nødens stund, prøvet at tænke ud af boksen. Ikke mindst i forhold til det aflyste krybbespil, som vidste sig at blive en fantastisk TVsucces. Heste/føl ordningen for Lilleældste sammen med de mindste elever har virkelig været godt for både store og små. Torsdagsmaden er en selvskreven succes hver eneste uge, TUSIND tak til alle bedsteforældre for den store indsats. I kommer trofast hver torsdag og spreder (Mad)glæde!

Og hvor er det godt at vi er i gang igen med FED Fredag! De trænger til at være sammen om noget andet end "bare" skole! TAK fordi I er til!

Og nu ser vi igen fremad. Lilleældste har genoptaget deres traditionelle sprogrejse til det sydlige England og forårets komme sætter mere og mere sit præg på det daglige fællesskab på skolen. Vi holder fællessamlinger, skaber læringsrum for hinanden og prøver, kort sagt, hver dag at engagere os i hinandens liv. Vi ser frem mod fælleslejren efter sommerferien og skolens Musical. Mere af det, der

er særegen for os: vores musik, vores enestående udeområder, vores fantastiske omsorg for hinanden og den helt særlige ånd, der er vores hjerteblod.

Til sommer skal der holdes både Kegsnæs Festival og den traditionelle sommerfest, som lukker og slukker skoleåret. Ja, vi er så lige nogle stykker her på skolen, for hvem det bliver en særlig oplevelse, da vi ligesom eleverne fra 0.-2. ikke har prøvet det. Vi glæder os så meget til at blive en del af det!

Alt dette skal også være mærkesager for Kegsnæs Friskoles berettigelse ude i verden. Vi skal bestræbe os på, sammen, at fortælle de gode historier derude.

Tusind tak til alle kolleger og bestyrelsen for det kæmpestore arbejde I har lagt her! Sammen har vi også i det forløbne år måtte slås med frustrationer, retningslinjer og anderledes planlægning, men vi klarede også det, med rank ryg og stærk støtte til hinanden. Vi har holdt mange gode møder, hvor vi har diskuteret, belyst problemer fra alle vinkler og taget initiativ til mange fede opgaver, der har været med til at gøre Kegsnæs Friskole til det rigtige sted for alle.

Tusind tak til alle jer forældre, for jeres store og små bidrag, for hjælpen til at forbedre skolen. Ja, der har sikkert også været et og andet surt æble, I har måtte bide i, men det er så fedt at mærke jeres tillid og opbakning!

Og kære børn, en stor tak til jer. I har om noget endnu engang bevist at også I ønsker verdens bedste skole. I er så seje! Det er rent livseliksir at opleve jeres glæde, jeres engagement, jeres humor, at se jer vokse og modne. Og I kan tro alt dette er gensidigt, for vi vokser sammen med jer, vi griner sammen med jer og vi lærer sammen med jer, vi løser konflikter sammen med jer og forhåbentligt kan vi også hjælpe jer med at mestre livet!

Det er så godt!

Min bøn til os alle for det næste år bliver:

At vi bliver ved med at danne og bevare vores fællesskaber! Stærke fællesskaber er et kendetegn ved Lilleskolerne, - hvor det at blive en del af og have betydning for noget der større end en selv; at blive værdsat for det man kan og blive støttet i det der udfordrer - er vigtigt. Så man kan føle sig set og anerkendt som det menneske man er, og er ved at blive. Så man tør åbne sig, opleve, lære, være nysgerrig og tør kaste sig ud i nye ting, have succes, men også og have lov til at fejle.

At vi fortsat ikke taler om, men med hinanden, også når det kan blive svært at snakke om det. At vi holder fokus på vores skoles værdier og bestræber os på at skabe mening og indhold!

I en tid hvor det bruser og suser rundt om os, hvor vi dagligt bliver bedt om at tage stilling til verden, har vi brug for at være i balance, skabe ro, ro til fordybelse, ro til refleksion og ro til udvikling.

Jeg glæder mig til det fortsatte arbejde med jer alle !

Konrad